

1915 - 24 APRIL - 2005

90-årsdagen av det Armeniska Folkmordet

Den 24 april 1915 markerar början på folkmordet av armenierna i det ottomanska Turkiet. På kvällen denna dag arresterades hundratals armeniska intellektuella, lärare, läkare och politiska ledare och avrättades kort därefter. Detta blev början på utrotningen av 1,500,000 armenier, d. v. s. 75% av den armeniska befolkningen i det ottomanska riket och nästan 40% av den totala armeniska befolkningen i världen.

En fransk diplomat lär år 1920 ha sagt: "Så länge de skyldiga för denna kriminella handling slipper undan rättvisan kommer andra tro att detta avskyvärda brott lönar sig och dessa fruktansvärda scener kommer att upprepas." Hans farhågor skulle besannas om knappt 20 år i Hitlers Europa.

"Armeniska frågans lösning är inte bara kopplad till Europas anständighet, utan även dess säkerhet och dess intressen".
Ashot Yergath, 7 september 1896



Der-Zor, 1916
Foto: Armin T. Wegner, ögonvittne till folkmordet



Föräldrarlösa barn i ett danskt barnhem
Foto: Armin T. Wegner,



Deportering av armenier, sedd från fönstret på amerikanska konsulatet i Kharpout



Karta över det Armeniska Folkmordets 1915 i det Ottomanska Turkiet

Internationella erkännanden av det Armeniska Folkmordet 1915

- Uruguay, 1965
- Cypern, 1982
- Europaparlamentet, 1987
- Ryssland, 1995
- Grekland, 1996,
- Libanon, 1997
- Belgien, 1998
- Frankrike, 1998
- Sverige, 2000
- Europarådet, 2001
- Schweiz, 2003
- Argentina, 2003
- Kanada, 2004
- Slovakien, 2004



Monument till det Armeniska Folkmordets offer, Jerevan, Armenien

Vägen till förebyggande av brott mot mänskliga rättigheter börjar med erkännande och försoning.

Turkiet förnekar fortfarande kategoriskt anklagelserna om att folkmordet skulle ha ägt rum.

"Vår styrka ska finnas i vår snabbhet och skoningslöshet. Jag har beordrat våra specialstyrkor inom SS att korsa den polska gränsen och mörda deras män, kvinnor och barn urskilningslöst. Trots allt, vem kommer idag ihåg folkmordet på armenierna?"

Del av Adolf Hitlers tal den 22 augusti 1939 i Obersalzberg till sina befälhavare inför det stundande anfallet mot Polen.